

2018-07-15 Liturgie middagdienst

Zegen en groet

Levensliederen* 116: 1, 4, 6 (Ik hou van God!)

Gebed

Tekst: Joh 2:1-12

PS 104: 1, 4 (Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht)

Preek

LB 656 (Ik ben de wijnstok)

12 artikelen

LB 653:3,5 (Gij zijt het water) = LvK 75: 5,11 (andere versnummers!)

Gebed

Collecte

PS 23:1 en 3 (De Here wil mijn trouwe herder wezen)

Zegen

*) de gewone psalm-melodie met een vertaling in meer hedendaags Nederlands.

1. Ik hou van God! Hij luistert naar mijn stem.

Hij hoorde mij om zijn genade vragen,
bood mij een luisterend oor in zware dagen.
Mijn leven lang val ik terug op hem.

4. 'Kom tot jezelf, mijn ziel, en kom tot rust.'

U liet mijn ziel net aan de dood ontsnappen,
droogde mijn tranen, stuurde al mijn stappen.
Ik leef voor God – dat is mijn lieve lust!

6. Waarmee toon ik de HEER mijn dankbaarheid?

Ik zal met dank de reddingsbeker heffen,
om zo zijn grote daden te beseffen –
met heel zijn volk ben ik hem toegewijd.