

2018-08-05 Liturgie middagdienst

Votum en groet

Zingen: Ps 127: 1 en 2 Geploeter voor je huis en haard (DNP, tekst staat onderaan)

Gebed

Lezen: Lucas 15:1-2 en Lucas 15:11-32

Zingen: E&R 230 Jezus is de goede herder

Preek

Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen

Geloofsbelijdenis

Zingen: GK06 161/GK17 177 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

Gebed

Zingen: GK 146 Komt, laat ons vrolijk zingen

Zegen

Psalm 127 de nieuwe psalm berijming

<http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-127>
[http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-127\(DNP\).ppt](http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-127(DNP).ppt)

1. Geploeter voor je huis en haard
zonder de HEER heeft echt geen zin.
Als Hij niet bouwt is het niets waard,
want mensenwerk stort eenmaal in.
De stad blijft voor gevaar behoed
wanneer de HEER zijn ronde doet.

2. Al sta je op voor dag en dauw,
al zwoeg je hele dagen door,
al ben je 's avonds nog in touw,
voor God stelt je getob niets voor.
Zijn lievelingen zegent Hij.
Hij zorgt voor hen, al slapen zij.

Psalm 131 de nieuwe psalmberijming

<http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-131>

[http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-131\(DNP\).ppt](http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-131(DNP).ppt)

1. Ik wil mij niet verheffen, HEER:

ik kijk niet op een ander neer.

Wat uitgaat boven mijn verstand

wijs ik bescheiden van de hand.

2. Ik kies de stilte, doelbewust,

en breng mezelf tot diepe rust.

Ik houd mij klein, zoals een kind

dat bij zijn moeder vrede vindt.

3. Niet altijd wordt mijn wens vervuld,

toch ben ik stil en heb geduld.

Wacht, Israël, zo op de HEER,

verwacht Hem nu en altijd weer!