

2018-08-12 Liturgie morgendienst

Votum Breng ons samen (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Groet, gesproken 'amen'

Zingen Gez 119: 1.2 De kerk van alle tijden
(schrijf in vs 2 r.6 'één avondmaal' ipv 'één heilige dis'; r.8 'Die troost ons allemaal').

Wet

Zingen Ps 19:5 en 6 (regels 3 aan 3 beamen en zingen)

Gebed

Lezen

Psalm 133 en Kolossenzen 4:2-118

Kindmoment + zingen Ps 133 Nieuwe Psalm berijming

1. Wat kan het vreugde en voldoening geven
als mensen eensgezind in vrede leven,
als broers en zussen bij elkaar!
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt en druppelt naar omlaag
tot in zijn baard en op zijn kraag.
2. Het is als Hermons dauw die neer komt stromen
tot hij op Sions heuvels is gekomen.
Van boven daalt de zegen neer!
Hoe heerlijk is de gave van de HEER:
Hij geeft aan wie in liefde samenleeft
het leven dat geen einde heeft.

Matt 5: 23-24 (staande)

Voorganger: Uw woord is als een lamp een helder licht
Gemeente: een schijnsel op ons pad een eeuwig baken
dat in het donker onze schreden richt

Verkondiging

Belijdenis: Opw 575 Jezus alleen

Gebeden

Collecte (voorspelen NLB 1005)

Zingen NLB 1005 (Longing for light... Maar dan Nederlandse tekst, zie NLB.

Zegen, amen

Eerst wil ik iets zeggen over de Bijbel. Als iemand tegen jou zou zeggen: de Bijbel is een religieus boek dat één of andere Middeleeuwer, 700 jaar geleden of zo, bij elkaar heeft geschreven – en in dat boek moet jij geloven... Ik denk dat veel mensen dit geloven. En jijzelf misschien ook wel! Veel jongeren vinden de Bijbel moeilijk en saai en vooral twijfelachtig! Waarom wel de Bijbel en niet de Kor 'an?

Nu moet ik toegeven dat de Bijbel soms moeilijk is, en vooral de brieven van Paulus – maar een paar dingen zijn zeker: de bijbel is niet door één persoon, fantaserend met zijn benen op tafel geschreven. En wij geloven nu niet in een 'boek.' Wij geloven in God de Vader en in zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. En wij luisteren via de Bijbel verwonderd naar mensen die dat geloofden en de kracht ervan merkten.

Deze week hebben oudheidonderzoekers bekend gemaakt dat ze het oudste stukje ooit hebben gevonden van de Odyssee. De Odyssee is een beroemd gedicht van een (waarschijnlijk blinde dichter) Homerus – die o.a. gaat over de Oorlog om Troye. Die Homerus moet 800 jaar voor Christus hebben geleefd. Het oudste stukje van zijn tekst (het is een heel klein stukje) dat nu gevonden is is van 300 ná Christus. Daar zit dus meer dan duizend jaar tussen. Duizend jaar!

Van de boeken van het NT hebben we ook stukjes teruggevonden. Maar het oudste stukje van de NT is van rond 130 na Christus. En t gaat over Jezus die (zeg) 30 na Christus stierf. Niet meer dan 1000 jaar ertussen. Maar minder dan 100.

Vanmorgen lazen we een stukje uit een brief van Paulus aan christenen in Kolosse – een plaats 130 km van Efese, in het huidige Turkije. En je kunt er gerust op vertrouwen dat dit een echte brief is – echt door Paulus geschreven, die echt in Kolosse is gelezen in de kerk van Filemon!

Ik zeg niet dat het daarom makkelijk voor jou is om Christen te zijn. Maar wel dat het de moeite waard is om de bijbel te blijven lezen – niet om in een 'boek' te geloven, met regels, ooit door een enge religieuze man verzonnen... Maar wel omdat je dan in contact kunt komen met mensen die net als jij op Jezus proberen te vertrouwen en voor wie dat ook moeilijk was. En soms hartstikke eenzaam ook nog!

000

En er is nog iets: vorige week ging de profetie over een weggelopen Romeinse slaaf, die door Paulus naar zijn meester wordt teruggestuurd. Die slaaf is bij Paulus in Efese een vriend van Jezus geworden – en Filemon was dat al. En dus vertrouwt Paulus erop dat Filemon Onesimus geen pak slaag zal geven en aan de ketting zal leggen – maar dat ze nu als broers van elkaar en als vrienden van Jezus zich inzetten voor de kerk.

Als je de namen uit de brieven Kolossenzen en Filemon vergelijkt, de afzenders en de geadresseerden, dan is één conclusie heel waarschijnlijk: Paulus' vriend Tychicus is samen met Onesimus met deze twee brieven samen naar Kolosse gegaan. Filemon was van Kolosse.

Als je je dit probeert in te denken dan is er nog een reden om je Bijbel erbij te houden in je leven: het gaat niet over theorie en regels, maar over de kracht van God in het leven van mensen die op Hem vertrouwden. Het is de kracht van Gods genade die ervoor zorgt dat Paulus een weggelopen slaaf verbindt met zijn vroegere heer.

De bijbel vertelt over relaties. Over Gods liefde die relaties sticht. En verlangen jij en ik niet enorm naar goede relaties. Relaties zijn moeilijk. Ze zijn fijn maar moeilijk. Wat vreselijk als mensen ruzie hebben en uit elkaar gaan. Maar wat prachtig als jij contact krijgt en dat je leeft met 'stromen van liefde.'

Nou, Paulus brieven – waar we dus heel dichtbij komen!!! – gaan over de kracht van Gods genade en liefde die mensen met elkaar verbindt.

Heb je even tijd voor nog een voorbeeld daarvan? Over Onesimus en Filemon hebben we het nu gehad. Maar kijk eens in vers... Paulus doet ook de groeten namens Marcus de neef van Barnabas. Maar weet je dat Paulus ooit een knetterende ruzie heeft gehad met die Barnabas, juist om die neef Marcus. Ik leg het even kort uit:

Die Marcus is trouwens de schrijver van het Jezus' verhaal Marcus. Het Evangelie Marcus, 2e boek van het NT. Dat is een jaar of 10, 20 na deze brief van Paulus geschreven. Maar nu over die ruzie:)

In Handelingen wordt verteld dat Paulus zijn eerste zendingsreis maakte met Barnabas en diens neef Marcus. (Johannes Marcus heet hij daar.) Maar ergens halverwege die reis haakte Marcus af en ging terug. Als Paulus en Barnabas dan jaren later een tweede reis gaan maken wil Barnabas weer zijn neef meenemen. Maar daar heeft Paulus dan geen vertrouwen meer in. En dan krijgen ze zo ruzie dat ze uit elkaar gaan! Handelingen 15



Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok.

Grote verbittering. Vette ruzie. Verbroken relatie. Verdriet, onmacht, boosheid. Herken je zoiets in je eigen leven? Is het er en baal je ervan...?

Maar het is over gegaan. Paulus zit nu in de gevangenis van Efese en die Marcus helpt hem lief. Samen praten ze over Jezus. Die ze allebei kennen. Waar Paulus over spreekt en Marcus zijn Evangelie over wil schrijven.

Geen theorie – maar warme praktijk. Wat de kracht van Gods genade en liefde voor elkaar kan krijgen. Als je deze dingen leest en snapt kun je misschien moed vinden en hoop of de Heer zulke dingen ook in jouw leven zal doen. En dat zal Hij doen, want Hij is voor jou dezelfde God als voor Paulus. Jezus Christus maakt relaties. Tussen mensen met hemzelf. Tussen mensen onderling. Hij geeft ze in plaats van onmacht zijn heilige Geest.

000

Tot slot: Jongens en meisjes – we lezen dat Paulus hier de groeten doet. Doe jij ook wel eens iemand de groeten. Je kunt een appje sturen. Maar wij deze het altijd met een kaartje. En zo kun jij het ook nog doen. Dat kost wat meer tijd maar dat maakt het juist wat echter. Misschien ga je op vakantie, terwijl je weet dat iemand anders thuis moet blijven. Stuur je je oma of opa een kaartje. Of een vriend die ziek is? Of misschien iemand die je al heel lang niet gesproken hebt omdat het een beetje misliep tussen jullie.

Broers en zussen, het gaat hier over de groeten. Mensen worden met elkaar verbonden. Nog preciezer: Paulus naait hier als het ware de kerken aan elkaar. Ze horen niet bij elkaar omdat ze toevallig allebei christelijke papieren hebben. En een bordje met Eglise Reforme, Chiesa

Evangelice, of Gereformeerde kerk op de muur. Ze horen bij elkaar omdat ze een relatie met Jezus hebben, en Jezus ze met elkaar verbindt.

Als kind gingen wij op vakantie naar Dinant – België. En op zondag naar een protestantse kerk. Daar zaten 8 mensen bij elkaar en wij kwamen er met zeven bij. Wat ben ik blij dat mijn ouders mij daar mee naartoe namen. Later merkte ik ook telkens weer hoe bijzonder het is om medechristenen in het buitenland te ontmoeten. Je leert er om te beginnen waar het in de kerk om gaat! Ik begrijp de preek in het Italiaans ook niet. Maar ik hoor wel als ze beginnen met Credo Apostolico. En ik bid mee met het Nostre Padre. Preken heb ik zat gehoord. Ik zou er tijdens die italiaanse preek eens aan terug kunnen denken. Maar nieuwe Christenen ontmoeten dat is prachtig voor hen en mij.

000

De kerk is kwetsbaar. Jullie jongens snappen daar helemaal niets van: de kerk is voor jullie groot en machtig en je voelt je gedwongen. Maar in het buitenland leer je hoe kwetsbaar de kerk is. Klein en zwak. En dat is de kerk hier ook.

En dan zijn ontmoetingen in de vakantie des te meer als steken van een zwakke draad. Maar als we elkaar opzoeken en begroeten, dan wordt die zwakke draad door de vele steken sterk. Zo komen we aan elkaar vast te zitten. Zo voelen we de kracht van Jezus, die liefde laat ervaren.

Paulus schreef moeilijke brieven. En ze staan in een dik, oud boek. Maar die Paulus was zelf ook maar een zwakke eenzame man. Zijn geheim was de genade van God en de kracht van Christus. Daarom schrijft hij vanuit een gevangenis een brief. En doet tien mensen de groeten van tien anderen. Liefde – dat is waar het allemaal toe leidt. En verzoening, en een nieuw leven.

Laten we meedoen. En zelf steken zijn aan die ene draad van liefde

Amen

En wat mezelf betreft: ik ben er nu een maandje tussenuit. U kunt van mij allemaal de groeten krijgen. Maar geef ze dan ook door aan andere christenen, zeker als u op reis gaat. Dan geef ik de uwe door als ik christenen ontmoet.