

2018-04-08 Liturgie ochtenddienst

‘De donderzonen’. Marcus 3 en Psalm 29

Votum + groet + amen

Lied 457: 1.4 Heilig, heilig, heilig (‘drie-enig i.p.v. ‘drievuldig’)

Gebed

Lezen: Psalm 29

Kindmoment + zingen: *God heeft de wereld zo lief gehad*

Lezen: 1 Koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62

LvK 47: 1.2.3 Jezus die langs het water liep (schrijf in vs 1 en 2 ipv ‘misschien’ ‘toch ook.’)

Lezen: Marcus 3:13-19 (staande)

Ps 29:1.2.5

Preek:

Willen jullie het Evangelie van de Vrede wel blijven volgen?

1 Evangelie van de Vrede 2 Evangelie Volgen

Ps 77: 1.4.5.6 (aangepaste tekst)

Gebed

Kindmoment....

Belijdenis + Opw 574 Canon. Graag in twee ‘coupletten’:

1 Groot is Hij, allerhoogste Heer, onze Vredevorst, wat een God is Hij

2 Halleluja, halleluja, halleluja, wat een God is Hij

Collecte

Wet + Gez 141:1.2 *Dank, dank nu allen God*

Zegen + amen