

2018-04-22 Liturgie ochtenddienst

Votum en groet

Ps. 99 : 1, 2 en 3 (Dichter bij de Bijbel)

Koning is de heer! Mensen, buig je neer.
Vrees zijn majesteit, zijn verhevenheid.
Cherubs zijn Gods troon. Eerbied zet de toon.
Sion is zijn woning. Heilig is de koning!

Priesters waren tolk, baden voor hun volk.
God zag naar hen om: uit de wolkkolom
kwam tot hen zijn stem en zij dienden Hem.
Zijn wet, ons gegeven, heiligt heel het leven.

Wetten die U gaf zijn volmaakt, zijn af.
Wat U hebt gezegd is het ware recht.
Jakob gaat daardoor in het rechte spoor.
Prijs Hem in zijn woning. Heilig is de koning!

Onderwijs voor het leven (Exodus 20)

Ps. 99 : 4 (Dichter bij de Bijbel)

U vergaf hun schuld, toonde uw geduld.
Maar uw strenge hand strafte tegenstand.
Hulde aan de heer, kniel vol eerbied neer.
Heilig is zijn woning. Heilig is de koning!

Gebed

Lezen Johannes 17

Ps. 118 : 6 en 7 (Dichter bij de Bijbel)

De steen waar bouwers niets in zagen
was in Gods ogen cruciaal.
Die steen mag zijn gebouw nu dragen;
zijn werk verbaast ons allemaal!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, heer, geef ons uw zegen;
geef voorspoed, heer, ons leven lang.

Wij zegenen de grote koning
die komt in naam van God, de heer.
Vier nu het feest mee in zijn woning
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen
met groene twijgen in de hand.
De heer is goed, Hem moet je prijzen;
zijn liefde houdt voor altijd stand.

Tekst Johannes 17 : 20 – 26

Woordverkondiging

Ps. 25 : 1, 2 en 6 (Dichter bij de Bijbel)

Heer, bij U zoek ik ontferming.
Ik vertrouw op U, mijn God.
Red mijn eer, geef mij bescherming
nu mijn vijand mij bespot.
Wie gelovig op U wacht,
eindigt niet met lege handen.
Maar wie dwaas uw wil veracht
voelt straks diepe schaamte branden.

Heer, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen.
Wijs de juiste richting aan.
Want U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.

Wie Hem vol ontzag verwachten
geeft de heer – zo goed is Hij –
inzicht in zijn hartsgedachten.
Hij komt als een vriend dichtbij.
Ik blijf steeds vol goede moed
op zijn ondersteuning hopen.
Hij geleidt mij, Hij verhoedt
dat ik in de val zal lopen.

Gebed

Gaven

Slotlied Gez. 155 : 3, 4 en 4 GKB 'Heer waar dan heen?'

Zegen