

2019-01-06 Liturgie morgendienst

Votum en groet

Zingen

Kinderopwekking 100 *Sta een even op*

Alternatief: ELB 331 (Taizé) *Prijs de Heer, mijn ziel*

Alternatief: Psalm 2 van de nieuwe psalmberijming (tekst staat onderaan)

Alternatief: Opwekking 763 *Ik heb u nodig*

Alternatief: GK 168 *'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God*

Wet

NLB311/GK`06 176b *Wij kiezen voor de vrijheid* (in wisselzang)

Alternatief: NLB 310 *Eén is de Heer de God der goden*

Alternatief: Lezen Romeinen 4:1-5 & zingen Opwekking 642 *De rivier*

Gebed

Lezen

Romeinen 1:17 en Jakobus 1:19-27

Zingen

Psalm 124, van de nieuwe psalmberijming (tekst staat onderaan)

Preek

Zingen

Opwekking 794 *No longer Slaves*

Alternatief: Opwekking 798 *Hou vol*

Alternatief GK'06 171 *Wees stil voor het aangezicht van God*

Gebed

Collecte

Zingen

GK'06 105: 3,5,8,9 *In vuur en vlam zet ons de Geest*

Alternatief: Opwekking 802 *Hier is mijn hart*

Zegen

Psalm 2 de nieuwe psalmberijming

<http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2>

[http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-2\(DNP\).ppt](http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-2(DNP).ppt)

1. Wat willen jullie, wereldmachten, toch met al die plannen en die dwaze dromen? Verwacht je door dat goddeloos bedrog van God en zijn gezalfde vrij te komen? Daar spreekt de HEER vanuit zijn hemelwoning, een boze stem vol goddelijke spot: 'Ik ben de HEER; en mijn gezalfde koning regeert in Sion, op de berg van God.'

2. De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord: 'Jij bent mijn zoon; jij mag Mij alles vragen. Er is geen land dat jou niet toebehoort. Ik geef je macht de vijand weg te vagen.' Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren. Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem; anders zal Hij je als een vuur verteren. Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!

Psalm 124 de nieuwe psalmberijming

<http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-124>

[http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-124\(DNP\).ppt](http://cdn1.denieuwepsalmberijming.nl/pp/Psalm-124(DNP).ppt)

1. Was er geen hulp gekomen van de heer,
- blijf, Israël, dit zeggen keer op keer -
was Hij niet voor ons in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop en toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd,
dan hadden vijanden ons wreed verscheurd.
Hun stroom van woede werd dan onze dood:
onstuimig water had ons meegesleurd.
Maar, prijs de heer, Hij redde uit de nood!

3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
Dankzij de naam van God zijn wij gered;
Hij is de heer die alles heeft gemaakt.