

2019-10-27 Liturgie middagdienst

Thema van de preek: Ik wens je genade en vrede van God

Votum en Groet

Zingen DNP Psalm 78: 1, 2, 3, 18 (tekst hieronder)

Gebed

Schriftlezing uit Bijbel in gewone taal:
Handelingen 9: 1-17 en Romeinen 1: 1-17

Zingen GK Psalm 67: 1, 2 De Here God zij ons genadig...

Preek over Romeinen 1: 1-7

Moment van stilte

Gebed

Zingen LB13 lied 313: 1a, 2v, 3a, 4m, 5a (wisselzang)

Zingen Geloofsbelijdenis met GK17 gezang 175A

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen

Zingen LB13 lied 4256 Vervuld van uw zegen

Psalm 78 De nieuwe psalmberijming

1. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, naar wat wij eens van onze ouders hoorden. Wij mogen het verleden niet vergeten; ook moeten onze kinderen het weten. Vertel met verve aan je nageslacht over de HEER, zijn werken en zijn macht.

2. De HEER gaf Jakob regels voor het leven en Hij gebood die verder door te geven. Zo moest elk kind dat uit hem werd geboren zijn grote daden en beloften horen. Hij wilde dat het volk Hem dienen zou; niet als destijds, toen waren zij ontrouw.

3. Zij moesten niet zo dwars zijn als ten tijde van Efraïm: die stam trok niet ten strijde. Zij bleven zich met hand en tand verzetten tegen wat God gezegd had in zijn wetten. Zij vluchtten weg en dachten er niet aan dat Hij altijd voor hen had klaargestaan.

18. De jonge David, die zijn schapen weidde, riep God om Israël, zijn volk, te leiden. Als herder moest hij zijn bezit bewaken, de eigenwijze kudde volgzaam maken. Hij hoedde hen in het beloofde land oprecht van hart en met bekwame hand.