

## Het geheim van het christendom

De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Zij wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven.

Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden en zij zijn niet, zoals sommigen, de verdedigers van een menselijke leer.

Zij wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was en zij leven volgens de zeden van het land, wat betreft kledij, voeding en andere levensomstandigheden, en geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap. Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling; Zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles.

Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land.

Zij trouwen als ieder ander maar leggen hun kinderen niet te vondeling.

Zij delen hun tafel maar niet hun bed.

Zij leven in het vlees maar niet naar het vlees.

Zij wonen op aarde maar zijn thuis in de hemel.

Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen leven.

Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd.

Zij worden miskend en veroordeeld; ze worden gedood en ten leven gewekt.

Zij zijn arm als bedelaars maar maken velen rijk.

Zij hebben aan alles gebrek maar leven in overvloed.

Zij worden veracht maar ze worden verheerlijkt door de verachting.

Ze worden belasterd maar worden gerechtvaardigd door de laster.

Zij worden bespot en ze zegenen.

Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen.

Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers.

Zij die hen haten kunnen geen redenen opgeven voor hun haat.

### De ziel van de wereld

In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.

De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld.

De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam.

Christenen zijn in de wereld maar niet van de wereld.

Uit: De brief aan Diognetus (2<sup>e</sup> eeuw na Chr.)





# Met het evangelie vuurt de Geest ons vandaag aan voor de maatschappij van morgen

Rom 12-13; 1Kor 7:29-35; 15:29-34; 2Tim 3:14-4:8; Hbr 12:14-29

**Tekst: Rom 12:1-2**

Kees Haak 2019

Europa worstelt met teloorgang van het traditionele christendom. Terecht verwijt dat geloof verdween en lege huls van cultuurchristendom overbleef.



De overmoed van eigen kunnen is vastgelopen in hypocriete aanklacht tegen geloof, evangelie en God. Toe maar..! Vergeten soms dat juist christelijk geloof de wereld veroverde en veranderde?

De Reformatie bracht nieuw élan, maar kerk & geloof raakte 'gewoon', traditioneel, en versteend. De Geest leert met het evangelie weer het geheim van geloof en kerk-zijn

## 1/ Hij intensiveert Gods aloude roeping

Evangelie en christelijk geloof drong de heidense wereld binnen in de eerste drie eeuwen. Aangevochten, bespot, vervolgd – en toch onoverwinlijk. Het was een derde stroming in de wereld van toen. Algemeen heidense afgoden, dan het onverzettelijke Jodendom, nu de christenen. Nieuwe leer? Nieuwe ethiek? Geen wet, maar alleen een persoon, Christus? Argwaan alom.

Nee, het is terug naar de oorsprong van mens-zijn en omgang met God: eredienst in de tempel hier op aarde. Israël was de oefenschool met offers en rituelen voor dienst aan Jahwe. Wel over de wereld verspreid, maar geen deur voor andere volken. Door Christus en zijn Geest werd tempeldienst wereldwijd, maar zonder tempel en zonder wet. Wat nu? Nu logische, passende, weloverwogen liturgie en eredienst van de nieuwe tijd.



Geen dieren meer offeren, maar jezelf, de levende ik, 12:1. Verdieping naar de ware aard van eredienst, heilig, Gode welgevallig. Dat besef kende Israël ook, maar in Christus ontstaat er ruimte, groter volume, breder, overtreffend, voor alle volken. Niet *minder* dan de joodse ethiek, maar *meer*, *dieper*, *intenser*, *alles omvattend*. Verrast door de onvoorstelbare barmhartigheid van God, geroepen weer authentiek en origineel mens te zijn, elke dag *coram Deo*, als priesters in de tempel. Dat leert de Geest van Christus

## 2/ Hij vraagt radicale metamorfose

Als unieke boodschap levert het evangelie een compleet andere kijk op de wereld. Ook al had / heeft heidendom idee van bovennatuurlijke wereld met goden, en vage ideeën over wat na de dood, men was opgesloten in menselijke speculaties. Niet aanpassen, maar kappen met die overtuiging, 1Kor 15:34. Juist de komst van Christus: uit de hemel, zijn kruisdood en opstanding is de inbreuk van Boven, met opening naar toekomst. Dit is radicaal

anders. Het schema van deze wereld gaat voorbij, 1Kor 7:31. De nieuwe wereld brak binnen. Gods koninkrijk breekt baan.

Dat vraagt *metamorfose*, 12:2. Geen cosmetische ingreep, maar complete transformatie en ombouw van het denken, de houding, karakter, interesse, relaties, inzicht, toewijding en perspectief op leven & toekomst



→ 1, *reframing*: omslag van vertrouwen op eigen kracht om God en mens te manipuleren, naar het kader van leven uit genade en verzoening. Het halelujah van de verlossing door verzoening aan kruis als betaling voor onze zonde, absorberen van onze schaamte, en afbreken van de angst voor de dood.

→ 2, *redirecting*, verandering van blikrichting, niet meer op belang en eer van de mens gericht (antropocentrisch), maar op God (theocentrisch). Dat opent de ware eredienst als liturgie van het leven van elke dag. De dagelijkse gerichtheid op Gods eer en glorie geeft leven een andere kleur, inzet en betekenis.

→ 3, *revitalizing*, hernieuwing van mogelijkheden en gaven voor de inzet van Gods rijk. Je door God gegeven potentie, gaven en deskundigheid komen tot hun oorspronkelijk doel, Rom 6:11-23. Je mens-zijn krijgt daardoor zin. Je ervaart geluk dat grenzen overstijgt, ook die van ziekte en dood. Je krijgt zin in leven, spant je in om uiterste te geven.

## 3/ Hij verrast met het goede samen-leven

Door dit toegewijde leven aan God tot ontdekking komen en leren begrijpen wat God wil: het goede, dat wat hem vreugde geeft, en het doelmatige, gericht op het all-round leven. Dat kan geen individuele christen nakomen, maar vraagt de inzet van het hele lichaam van Christus, Rom 12:3-8. Dat leidt naar een samen-leving die aantrekkelijk is en mensen jaloers kan maken.



Dat houdt de roeping in om trouw kerk te zijn, ook in gezamenlijk overleg om Gods wil in deze tijd te ontdekken. Het is voorbereiding op de volmaakte samenleving die komt. De Geest bereidt de weg er toe door ons aan te vuren. Dat levert enthousiasme voor de gelovige, en waarschuwing voor ongeloof of kerkverlater. Speel niet met vuur van de Geest!

asme voor de gelovige, en waarschuwing voor ongeloof of kerkverlater. Speel niet met vuur van de Geest!