

## 2020-01-12 Liturgie middagdienst

Votum, groet, amen

Wie bij U schuilt, Psalm 5: 9 en 5 (vs 5: schrijf "En" ipv "Maar.")

+ Uitnodiging aan tafel

HA Gebed

Lezing: Exodus 12: 1-4 en 1 Kor 11:17-34

Uit de diepten Ps v Nu 130: 1.2 of klassieke Ps 130: 1.2

Lucas 22:14-18 (staande)

Elevatie en delen van brood en wijn

Ik zing voor God... Ps 34: 1.4

Collecte

Preek

Ik val niet uit uw hand. Ps v Nu 16 of Bewaar mij Heer... Klassiek Ps16: 1.5

Gebed

Ps 5: 1,6 en 10

Zegen, amen

-----

<p>Open armen</p> <p>Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen.</p> <p>Refrein</p> <p>Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.</p> <p>Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen.</p> <p>refrein</p>	<p>Ps 130 (tekst)</p> <p>Solo: Uit diepten van ellende Roep ik tot U o Heer Tot U die hulp kunt zenden Ik buig mij voor U neer</p> <p>Gemeente: Als U niet wilt vergeven, maar op mijn fouten let, hoe zou ik dan nog leven? Hoe word ik dan gered?</p> <p>Maar ik weet dat U, HERE, een hart vol liefde heeft. Ik zal U altijd eren, omdat U graag vergeeft.</p> <p>Ik hoop - nee: ik mag weten dat U mijn roepen hoort. U zult mij niet vergeten, want U gaf mij uw woord.</p> <p>Solo: Wacht hoopvol op de HERE, zijn volk, Hij is dichtbij. Hij zal zich tot je keren. Zijn goedheid maakt je vrij.</p>
---	---