

MORGENDIENST 19-7-2020 GKV PUTTEN

Votum en Groet

Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is trouw voor altijd en houdt vast aan wat Hij begonnen is.

Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.

Zingen De Nieuwe Psalmberijming 91: 1 en 4

Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: 'Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.'

De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden -
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

God zegt: 'Omdat jij mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.

Ik luister naar je als mijn kind,
sta naast je in gevaren.

Ik ben het die je redding geeft
en jou met eer wil kronen.

Ik zorg ervoor dat je lang leeft;
mijn heil zal Ik je tonen.'

Gebed

Schriftlezing Lucas 7: 11–17

¹¹Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. ¹²Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. ¹³Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ ¹⁴Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ ¹⁵De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. ¹⁶Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ ¹⁷Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Zingen LB 641: 1 4

Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Prediking

Amenlied GK06 111 (GK17: 228)

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Leefregels Efeziërs 5: 1–20

¹Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, ²en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. ³Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. ⁴Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. ⁵Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. ⁶Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. ⁷Gedraag u dus niet zoals zij, ⁸want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. ⁹Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. ¹⁰Onderzoek wat de wil van de Heer is. ¹¹Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, ¹²want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. ¹³Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, ¹⁴en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:

‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’

¹⁵Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. ¹⁶Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. ¹⁷Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. ¹⁸Bedrink u niet, want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen ¹⁹en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer ²⁰en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Zingen Psalm 98: 1 4

Zingt nu een nieuw lied voor de HERE,
want Hij heeft wonderen gedaan!
Zijn rechterhand, vol roem en ere,
zijn arm bracht Hem de zege aan.
Prijst onze God, Hij openbaarde
zijn heil en zijn gerechtigheid
voor alle volkeren op aarde.
Hoe blonk zijn hoge majesteit!

Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen voor de HEER,
de bergen uitgelaten springen,
en juichen onze God ter eer.
Want, zie, Hij komt de aarde richten;
verwacht Hem, volken, weest bereid.
Hij komt een nieuwe wereld stichten
op recht en op gerechtigheid.

Dankzegging en voorbeden

Inzameling van de gaven.

LB 793: 2 3 1 (andere volgorde!)

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.

Zegen

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij met jullie allen. Amen