

2020-10-25 Liturgie morgendienst

Votum en groet

Ps 124: 1.3 (De nieuwe psalmberijming – zie onder)

Gebed

Schriftlezing 1: Genesis 3,1-19

Schriftlezing 2: Galaten 5,1 en 13-18

Preek tekst: Galaten 5,1

GK 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Gebed (afsluiten met: Lb2013 912: 1.2.4.6 (Neem mijn leven, laat het Heer))

Collecte

Slotlied: Lb2013 905: 1.3 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Psalm 124: 1 en 3 (De nieuwe psalmberijming)

1 Was er geen hulp gekomen van de HEER,
- blijf, Israël, dit zeggen keer op keer -
was Hij voor ons niet in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

3 Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered;
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt.