

## **2021-11-28 Liturgie middagdienst**

De wederkomst en het oordeel

Votum gezongen door de gemeente GZ 145: 2,3,4

Vredegroet

Gebed

Zingen: NLB 314: Here Jezus om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen

Lezen: 1 Thess 4:13-5:6 / 2 Thess 1: 6-10

Tekst: de gewone catechismus 57 en 93 / zondag HC 19 v/a 52

Preek

lied: LB 300 : 1,4,6. Eens als de bazuinen klinken

Gebed

Collecte

Zingen Geloofsbelijdenis op de wijs van LB 135

Zegen

\*\*\*\*\*

De gewone catechismus:

57. Hoe zal dat zijn als Christus de waarheid over alles en iedereen aan het licht brengt?

Eindelijk zal alle duisternis overwonnen zijn. Wie onrecht lijdt, zal recht ontvangen. Voor wie in de leugen leeft en met onrecht denkt weg te komen, is dat een dreigende realiteit.

92. Wat is het eeuwige leven?

Dat God mij kent en ik Hem.1 Dat Hij voor altijd bij ons woont en wij bij Hem. Uiteindelijk zullen we Hem volkomen liefhebben en ongestoord genieten van zijn Rijk van vrede in een vernieuwde schepping. 1 Joh. 17:3