

## **2022-11-06 Liturgie middagdienst**

Thema: Huilen om Israël

Votum en zegengroet

Ps 147:1,7 (geref kerkboek)

Gebed

1ste Schriftlezing Luk 19: 37-44

LB 554: 2, 3 en 4 lang verwacht is koning Jezus

2de schriftlezing Rom 11: 13-23

Hoor Israel (Hemelhoog 266:1,2) (melodie: Jeruzalem, o stad van goud)  
(zie: <https://www.youtube.com/watch?v=tThDGIArVyU> )

Er is een volk door God gekozen om tot zijn licht te zijn.  
Het werd uit slavernij gedragen, op reis door de woestijn.  
Het heeft de wet van God gekregen, een woord van zuiverheid,  
een leidraad voor het goede leven, dat ons in waarheid leidt.

Refrein: Hoor Israel, o volk van God, keer weer terug naar zijn gebod.  
Hij zal zijn liefde nooit verlaten, jij hoort bij Hem.  
Jeruzalem verscheurde stad, de Redder komt straks op jouw pad,  
Hij zal zich over jou ontfermen, jij bent van Hem.

En uit dit volk is voortgekomen de ware Vredevorst,  
de Zoon van God en de Messias, die van het kwaad verlost.  
Door Israël werd Hij verworpen, zij namen Hem niet aan,  
toch is dit ons tot heil geworden; Gods werk is doorgegaan.

Refrein: Hoor Israel, o volk van God, keer weer terug naar zijn gebod.  
Hij zal zijn liefde nooit verlaten, jij hoort bij Hem.  
Jeruzalem verscheurde stad, de Redder komt straks op jouw pad,  
Hij zal zich over jou ontfermen, jij bent van Hem.

Tekst Rom 9:1-5

Verkondiging

Hine matov (zie ppt met muzikale begeleiding toegevoegd)

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ps 87: 1, 3 en 5

Voorbede en dank

Collecte

GK 233 Jezus vol liefde (canon)

Zegen